



Moskee Anwar-E-Mustafa

Stichting Welzijn voor Moslims in Den Haag E.O.

Ahle Soennat Wal Djamaat

Jaargang 5, nummer 2

Den Haag, 14 maart 2024

Assalaamu Alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barkaatuhu,

Met deze nieuwsbrief informeert het bestuur van Moskee Anwar-E-Mustafa u over de activiteiten tijdens de Ramadan, Iftar, Lai-Latoel-Qadr, I'tekaaf, het Eid ul-Fitr gebed, overmaken van uw zakaat en sadka fitr en informatie over het aankoop van grond voor een Islamitische begraafplaats in Tiel.

Ramadan 2024/1445

Alhamdulillah, de Ramadan is begonnen en het bestuur wenst nogmaals alle moslim broeders en zusters een gezegende Ramadan toe. We vragen Allah Subhanahu Wa Ta'ala (geprezen en verheven is Hij) om ons in staat te stellen zoveel als mogelijk goede daden te verrichten en ons daarvoor rijkelijk te belonen met zijn zegeningen. U bent van harte welkom om het Tarawieh-gebed gezamenlijk in djamaat-verband in de moskee te verrichten, direct na het Isha-gebed, dat door Hafiz Adnaan Saheb wordt voorgegaan. De vrouwen kunnen in de vrouwengebedsruimte op de eerste etage deelnemen aan de gebeden.

Iftar

Tijdens de maand Ramadan is het voor alle donateurs mogelijk om de zaal te reserveren voor het organiseren van een iftar. Voor een iftar-programma wordt de zaal gratis ter beschikking gesteld. Voor het gebruik van de keuken en GLW wordt wel een kleine bijdrage gevraagd. De boodschappen en toebehoren voor de iftar zijn voor eigen rekening. De kookploeg van de moskee is, indien nodig, ook beschikbaar. De keuken en begane grond moeten na afloop wel schoon opgeleverd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hadji Masoed Sheikkariem (06 22408005).

Lai-Latoel-Qadr

Als bestuur zijn we al bezig met de voorbereidingen voor Lailatul-Qadr en Eid ul-Fitr. De bijzondere nacht van Lailatul-Qadr valt deze Ramadan in Shaa Allah op vrijdag 5 april. Het is mogelijk om de hele nacht in de moskee door te brengen. U kunt dan na het Isha- en Tarawieh-gebed uw vrijwillige gebeden verrichten. Voor de suhoor of sahrîe (maaltijd voorafgaand aan het Fajr gebed) zal gezorgd worden. Het belang van de suhoor wordt duidelijk gemaakt door de volgende Hadith: "Eet suhoor, want in suhoor schuilt zegening." (Overgeleverd door al-Bukhaari, 1923; Muslim, 1095).

I'tekaaf

Indien er broeders zijn die interesse hebben voor het verblijven van de laatste 10 dagen van de Ramadan in de moskee (I'tikaaf), dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij Hadji Masoed Sheikkariem

Eid ul-Fitr

Het **Eid-ul-Fitr gebed** zal in Shaa Allah op **woensdag 10 april exact om 10:00 uur** verricht worden. U wordt verzocht om op tijd van huis te vertrekken vanwege beperkte parkeergelegenheid in de naaste omgeving. Het bestuur heeft besloten om dit jaar wederom geen gezamenlijke Eid ul-Fitr viering te organiseren in de zaal na het gebed. U wordt dus hierbij verzocht **geen hapjes** mee te nemen naar de moskee.

Zakaat en Sadka-fitr

Het bestuur stelt het zeer op prijs om alle bijdragen voor Zakaat en Sadka-fitr, zoveel als mogelijk via de volgende links voor **zakaat** en **sadka fitr** te ontvangen. Het blijft mogelijk om dit giraal te voldoen op IBAN: ING **NL82INGB0002153399** t.n.v. **Stichting Welzijn voor Moslims in Den Haag e.o.** Mocht dat ook niet mogelijk zijn dan kunt u uw bijdrage ook contant aan het bestuur afgeven. **Het bedrag voor Sadka Fitr is bepaald op € 7,50 per persoon.** Voor de verwerking in de administratie is het wenselijk dat zowel Sadka Fitr, Zakaat dan wel vrijwillige donaties afzonderlijk worden overgemaakt op de desbetreffende rekening.

Islamitische begraafplaats in Tiel

Moskee Anwar-E-Mustafa participeert in FIO en ook in BIBIN. De laatste is bekend als een betrouwbare organisatie die de Islamitische Begraafplaats, Riyad al Jannah, in Zuidlaren heeft gerealiseerd. Alhamdulillah BIBIN breidt haar activiteiten uit en heeft nu een tweede Islamitische begraafplaats, in Tiel, aangekocht. De benodigde bestemming en vergunningen zijn reeds geformaliseerd door de Gemeente Tiel. Voor de feitelijke realisatie hebben wij de steun van de Ummah nodig, net zoals u dat ook deed voor Zuidlaren. Samen gaan we in Shaa Allah deze tweede begraafplaats creëren waar wij onze dierbaren eeuwigdurend kunnen begraven, waarvan het beheer ook in handen is van de Islamitische broeders van BIBIN. Help ons deze volgende droom te realiseren. Jouw steun brengt ons dichterbij het verwezenlijken van deze belangrijke uitbreiding. Moge Allah de Almachtige u zegenen met al het goede in beide werelden. Draag direct bij aan de realisatie van de begraafplaats in Tiel via: <https://www.bibin.nl/donations/moskee-anwar-e-mustafa-den-haag/> Meer informatie: <https://www.bibin.nl/>

Wassalaam
Het bestuur